

De kerstdagen naderen. Heerlijk eten met familieleden, genieten van de prachtige lampjes in de kerstboom en bordspellen spelen bij de open haard. Maar je gaat toch niet een paar dagen binnen zitten? Natuurlijk niet! Ga erop uit! Er is de komende week zoveel te beleven, dat het bijna jammer is om de kerstdagen in huis door te brengen. DagjeWeg.NL heeft de leukste uitjes op een rij gezet. Wij wensen jou **fijne kerstdagen** en **alvast een gelukkig nieuwjaar!**

Groningen ([16 activiteiten](#))
Zwolle: [IJssculpturen festival](#)
Amsterdam ([70 activiteiten](#))
Utrecht ([48 activiteiten](#))
Arnhem ([5 activiteiten](#))
Den Haag ([16 activiteiten](#))
Rotterdam ([43 activiteiten](#))
Maastricht ([20 activiteiten](#))



Beleef het middeleeuwse 'Endehoven'

EINDHOVEN - Ben jij de hedendaagse kerstsfeer helemaal zat? Stap dan in de tijdmachine en reis terug naar de middeleeuwen! In het zuiden des lands ontspringt van 21 t/m 23 december een middeleeuwse kerstmarkt in het hart van het Historisch OpenluchtMuseum Eindhoven. Zelf kaarsen maken, koekjes bakken, een kerststal bezoeken, genieten van streekproducten: het hoort er allemaal bij. Bezoek ook het marktplein van 'Endehoven', waar handelaren hun mooiste spullen aan de man brengen. Daar vind je leuke ideeën om je huis op het laatste moment op te pimpen voor de kerst.



Springlevende kerststal



Winterwonderland

ARCEN - In de kerstvakantie is Winterwonderland een fantastisch uitje om te bezoeken. Stonden de prachtige eikenbomen in de kasteeltuinen van Arcen afgelopen zomer nog in bloei, nu is er geen blaadje meer over. Saai en doodsd? Absoluut niet! De winter heeft de kasteeltuinen omgetoerd tot een prachtige romantische plek. Grote kerstbomen en een gezellige vuurplaats zorgen voor een warme gloed en een bijzonder welkom. Beleef het verhaal van de oude vrek Ebenezer Scrooge of bezoek de bloemenexpositie 'Silent White!' Een hartverwarmend winterevenement voor de hele familie!

LAREN - Halt! Bezoekers van de levende kerststal in Laren worden bij de poort opgewacht door een Romeinse soldaat. De keizer Augustus wil dat alle mensen die een bezoekje brengen aan Betlehem geregistreerd worden, net zoals 2.000

jaar geleden. Eenmaal binnen ligt baby Jezus in een kribbetje te slapen. Naast zijn kribbe waken Jozef en Maria. Het voelt allemaal echt aan in het Gelderse Laren. Bezoekers wandelen door de straten van Betlehem om te eindigen met hippe lekkernij-

en als een lekker bakje koffie, een pannenkoek of erwtensoep. Lijkt jou dit heerlijk? Breng dan een bezoekje aan www.levenderkerststal.nl.

Cartoons maken in een atelier

GRONINGEN - De leukste strips komen van Nederlandse bodem. Denk maar aan Dirkjan, Olivier B. Bommel en Fokke & Sukke. Kruip voor een dag in de huid van een echte striptekenaar en ga naar het Stripmuseum Groningen! Daar leer je van 20 december tot en met 4 januari hoe je

een strip bedenkt en hoe een stripverhaal uiteindelijk wordt uitgewerkt. De workshops worden gegeven door bekende striptekenaars. Interesse om jouw tekenkunsten bij te schaven? Meld je dan aan door contact op te nemen met het museum via tel. 050-3178470.



Kerststal van Adel

In de achttiende eeuw gaf een rijke Napelse prins de opdracht om een hele mooie kerststal te maken. Hij betaalde 2.000 goudstukken voor een

aangeklede kerststal met terracotta hoofdjes. De traditie van de Napolitaanse kerststal zet zich voort in het Museum Catharijneconvent. Tot 6 januari is er een compleet stadje te zien met meer dan zestig handgemaakte beelden. En als je er toch bent, moet je ook zeker een bezoekje brengen aan de tentoonstelling Allemaal Engelen. Omdat engelen zo enorm populair zijn, is de tentoonstelling verlengd tot en met 22 februari 2009.

Kijk voor meer informatie op www.catharijneconvent.nl of www.allemaalengelen.nl.



Weekend Parijs Cadeau

Een weekendje Parijs cadeau geven? Of een overnachting in een vijfsterrenrestaurant? Met [Bongo](#) kies je een originele cadeaubon met unieke belevenissen. Een dagje weg dicht bij huis of even verder weg: alles is mogelijk! De kerst kan niet meer stuk met zo'n mooi topcadeau! [Bestel nu!](#)



BIOSCOOPFILMS



DagjeWeg Bioscoop



Kruip achter de microfoon

Altijd al eens je stem op willen nemen? Dat kan in het muZIEum, een ervaringsmuseum over zien en niet-zien. In een professionele opnamestudio leer je tijdens een inloopworkshop hoe je het beste kunt spreken, bijvoorbeeld voor een gesproken

boek. Daarnaast maken bezoekers kennis met de wereld van braille. Het is zelfs mogelijk om zelf braille te maken! Als je toch in het museum bent, bezoek dan ook de 'ontdekkingstocht door het donker'. Een tentoonstelling in het donker, waar bezoekers

ervaren hoe het is om blind te zijn.



Poppenkast voor volwassenen

"Hij zit daarachter!" Tientallen kleuters schreeuwen de longen uit hun lijf. Jan Klaassen draait zich om en bam! Hij wordt aangevallen door een schurk, die Katrijn heeft gekidnapt. Gaat jouw hart nu ook iets sneller kloppen? Dan wordt het tijd om een poppenkast te bezoeken! Maar goed,

jij bent nu iets ouder en mogelijk op zoek naar een voorstelling die iets complexer in elkaar zit. Ga dan naar het Amsterdams Marionetten Theater. Op 21, 26 en 28 december draait daar de voorstelling De Impresario van Mozart. Een ensemble van vijf houten poppenspelers voert een marionettenopera uit.

Het verhaal speelt zich af achter de schermen van een operatheater: een lege kas, ruziënde prima-donna's, een verliefde impresario en een wanhopige assistent die de boel moet sussen. Kijk op www.marionettentheater.nl of er nog kaarten beschikbaar zijn en reserveer direct!

Openluchtmuseum brengt winter tot leven

Bij wie ging het vorige week niet kriebelen. Sleetjes kwamen van zolder, schaatsen werden ingevet en ski's klaargezet. Eventjes leek het erop dat we een échte winter zouden krijgen, met een dik pak sneeuw. Maar helaas, de ouderwetse winter behoort steeds meer tot de geschiedenis. Toch moet er niet getreurd worden. Het [Openluchtmuseum Arnhem](#) komt met een oplossing. In zes weken belooft zij de winter weer tot leven te brengen. **Vanaf 6 december gaat het museum daarom terug in de tijd.** Elfstedentocht, boerenbedtijd, sleeën bij de Delftse molen en nog veel meer...



Mensen maken dingen

Grensverleggende Haagse talenten maken muziek in Loods 3 in Scheveningen. Van jazz tot rap, en van multimediale kunst tot theater. Het 'People Making Stuff Festival' is de creatieve orkaan van de kerst.
20 december

Grolmandag in Utrecht

Anthony Grolman was een Utrechenaar in hart en nieren. Zijn gehele oeuvre is zondag te zien in Het Utrechts Archief. Interessant voor liefhebbers die willen weten hoe Utrecht er rond 1900 uitzag.
21 december

Niet te temmen

In Zwolle houden ze van onze edele viervoeter: het paard! Elf dagen lang wordt pure topsport bedreven tijdens Zwolle International: een veelzijdig paardensportevenement. Mis het niet!.
8 tot 18 januari

Terug naar de middeleeuwen

Dwaal deze kerst rond in kasteel Loevestein. Mooie verhalen, middeleeuwse dansen en historische maaltijden. Bezoekers ervaren het tijdens 'Loevestein bij Kaarslicht'.
24, 27 en 28 december

Een Zwarte Jezus

Kerst wordt in elk land anders gevierd. Hoe? Ontdek het tijdens de kerstvakantie in Museumpark Orientalis. Er is ook een levende kerststal te zien.
20 december t/m 4 januari 2009

Een leven voor kunst en vriendschap

In museum Veluwezoom (in kasteel Doorwerth) is een hele tentoonstelling gewijd aan Marie Bilders-van Bosse. De kunstwerken gaan over een leven voor kunst en vriendschap.
tot 18 januari 2009